



Documentaire Het fenomeen **BRUNO GRÖNING**

De sensatie van 1949
tegenwoordig weer zeer actueel.

Meer dan
10 jaar
in de bioscoop

“Ongeneeslijk bestaat niet -
God is de grootste arts”

Vertaald in 33 talen

Antwerpen: Esperantohuis

Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen

zondag, 17 april 2016, 13-19 uur (inclusief 2 pauzes)

Kuringen: Gildezaal

Joris van Oostenrijkstraat 65, 3511 Kuringen

zondag, 5 juni 2016, 13-19 uur (inclusief 2 pauzes)

Deurne: Parochiecentrum De Kriekenhof

Knyffstraat 19, 2100 Deurne

zondag, 16 oktober 2016, 13-19 uur (inclusief 2 pauzes)

Originele Duitse film met Nederlandse ondertiteling

Vrije entree, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Organisatie: Bruno Gröning-Vriendenkring

Info en reservering: www.bruno-groening-film.org

of via telefoonnummer : **0032 (0)3.321.84.50**

Verantwoordelijke uitgever: P. Grommes, Aachener Str. 45, B-4728 Hergenrath,
flyer niet op de openbare weg werpen



Het fenomeen Bruno Gröning

In 1949 beheerst een naam met vette koppen de kranten: Bruno Gröning. Speciale edities worden over hem gedrukt. Radio en weekjournaal berichten. Er wordt een bioscoopfilm opgenomen. Waar hij ook opduikt, verzamelen duizenden mensen zich om hem heen. Ze komen van overal. Gröning wordt een wereldgebeuren.

Er bestaat geen ongeneeslijk

Maar zij die zich om hem heen verzamelen, zijn geen aanhangers of fans. Het zijn zieke mensen. Door oorlog terneergeslagen, door artsen opgegeven, kennen ze slechts een wens: gezond worden, bevrijd van nood en pijn. Bruno Gröning zal hen helpen. En hij helpt. "Er bestaat geen ongeneeslijk - God is de grootse arts", zijn z'n woorden. En het ongelooflijke gebeurt: ontelbare zieken worden gezond - lammen lopen, blinden zien.

Op het spoor van de wondergenezer

De documentaire "Het fenomeen Bruno Gröning - Op het spoor van de wondergenezer" toont op objectieve wijze de dramatische gebeurtenissen van destijds. Originele film- en geluidsdocumenten, archiefmateriaal, meer dan 50 getuigen uit die tijd, daarbij nog kostbare speelfilmscènes. Dit alles maakt de film tot een indrukwekkende gebeurtenis.

Een film met bijzondere kracht

Veel toeschouwers vertellen, hoe ze bij het zien van de film plotseling een

kracht, een kriebelen, een stromen in het lichaam hebben gevoeld. Voor de meeste mensen een volledig nieuwe ervaring. Enige berichten zelfs van het verdwijnen van pijnen, ongemakken en andere kwalen.

Genezingen ook tegenwoordig

Gröning is in 1959 gestorven. Maar ook nu nog gebeuren er bijzondere genezingen. Hoe is dit mogelijk? De kracht, die destijds door Bruno Gröning werkte, werkt nog steeds. De feiten spreken voor zich: genezingen van kanker, angina pectoris, reuma en osteoporose, maar ook van drugsverslaving en andere verslavingen. Artsen bevestigen de successen.

Bekijk deze film en overtuig u van het fenomeen Bruno Gröning.

Documentaire in 3 delen
(Elk deel circa 95 minuten)

Voorstellingen op basis van vrijwillige giften

Bruno Gröning - Vriendenkring



Oberbruchhausen 3
DE-53804 Much

info@bruno-groening-film.org

Verder in internet:

www.bruno-groening.org
www.bruno-groening-film.org